



Långritt bland gods och gårdar



En solig och varm söndag i september firade vi Nationella Islandshästens dag med en härlig långritt på Kullahalvön. Vi var tjugo ekipage från hela Skåne som samlades hos familjen Brunnström på Stureholms gård.



I över tre timmar red vi genom vackra gårdsmiljöer, på töltvänliga grusvägar och i kuperad bokskog.



Det var Astrid och Åse Brunnström (bilden ovan) som tog initiativet till långritten i samarbete med KUSK (Kullasällskapet för körning) och Islandshästförbundets lokalklubb Gandur.



På vägen besökte vi flera stora och välskötta gårdar och gods. Efter en cirka halvtimmas ritt stannade vi på Västraby gård, som är en Sveriges stora mjölkgårdar med över 400 kor. Där fick vi en trevlig presentation av verksamheten av inspektör Erik Wallin.



Sedan fortsatte vi mot Svedberga gård. Här blev det en gräs- och vattenpaus. Hästarna tyckte det var skönt med en kort vila efter en ganska lång töltsträcka, men ganska snart ville de fortsätta. Deras kondition var det inget fel på!



Nu bar det av till Lönhults gård som drivs av familjerna Nordén-Lewenhaupt. Det här stället gillade våra isisar skarpt. Alldeles nya och vitmålade storhästsboxar med mjuka mattor att vila hovarna på och hö att mumsa på! Härligt!



Medan hästarna vilade och åt fick vi tvåbenta en presentation även av denna gårds verksamhet. Här finns bland annat gårdshotell och ett arabstuteri.



Men nu började det bli sent och vi fick korta ner ritten något för att hinna tillbaka innan det blev mörkt.



Efter ytterligare en lång härlig töltsträcka saktade vi av och skrittade nöjda och behagligt trötta den sista biten tillbaka till Stureholms gård.



Text och bild : Gundel Wetter (i bild med Skessa)

Ps. Vi kommer att arrangera Isländska långritter framöver – meddelas bl.a. på hemsidorna för Kusk, Gandur och Stureholm – håll koll:

www.Kullasallskapet.se

www.Gandur.nu

www.Stureholm.com

Välkomna hälsar
familjen Brunnström
Stureholm